

TƯỜNG THUẬT CHUYỂN VỀ NGUỒN KONTUM  
LỚP CVK 73 và CVK 74 NHÂN KỶ NIỆM SINH NHẬT 50 NĂM  
1973 – 2023

TẠ ƠN TINH CHÚA-TRI ÂN TÌNH THẦY-TRÂN TRỌNG TÌNH BẠN

Kính thưa quý Độc giả, xin được gọi lại chút suy nghĩ.

Năm 2020, khi tham dự kỷ niệm 85 năm thành lập Chung viện Kontum, chắc hẳn ai trong những anh em đã tham dự đều có mong ước được có mặt trong kỷ niệm lần sau, vì cảm nhận nó ý nghĩa quá với những CVK một thời tu học đầy ắp những kỷ niệm cùng các bạn dưới mái trường Chung viện,.

Nhưng rồi gần 1 năm sau kỷ niệm 85 năm CV Kontum, nạn dịch Corona- Vũ hán ập xuống nhân loại. Và ngày 17/7/2021, lệnh giãn cách xã hội toàn Miền Nam được áp dụng.

Bao nhiêu chương trình của con người hầu như phải dừng lại hết, để chống chọi với Thần chết đang lảng vảng trước cửa nhà, ngoài đầu ngõ. Bao nhiêu mộng ước phải xếp lại sau những lô cốt, hàng rào kẽm gai, không biết bao giờ mới có cơ hội thực hiện. Ai cũng chỉ mong sao mình được sống sót qua trận dịch này. Mà thật, chúng ta ai cũng đã mất người thân, hoặc chí ít cũng đã chứng kiến những cái chết trong thăm lặng, những hũ tro cốt của hàng xóm láng giềng, của người mình đã từng quen biết.

Lúc này, khi chỉ quanh quẩn trong 4 bức tường nhà, có lẽ ai cũng định rằng: mai một hết dịch, tôi sẽ thay đổi cách sống.... Tôi sẽ làm việc này việc nọ.... Tôi sẽ đi đến nơi này, nơi kia... gặp gỡ anh em, bạn bè, ....chứ không như hồi trước tôi chỉ sống cho mình tôi, chẳng đi đâu, chẳng thềm gặp ai... Thú thật đây cũng là cảm nghĩ của chúng tôi, lớp 73. Chúng tôi đã qua mạng mà nói chuyện với nhau hàng giờ để vẽ lên cái ngày mà Covid không còn nữa, tự do đi lại, không còn các trạm kiểm soát y tế như trạm Sao Mai sang hàng, chặn đầu, khóa hậu, ngoáy mũi, đòi giấy xét nghiệm....Không nói ra, nhưng trong giọng nói, ai cũng cảm nhận cuộc đời con người mong manh quá, dễ vỡ quá...

Và trong cái mơ ước sẽ thực hiện nếu còn được sống là: Về Nguồn 50 năm của lớp 73, với chủ đề Tạ Ơn Tình Chúa – Tri ân tình Thầy – Trân trọng tình Bạn.



Phần II : chuyến đi Ban mê Thuật – Pleiku – Kontum.

Chúng tôi đã bàn với nhau tổ chức phần 2 của Về nguồn vào thời điểm tháng hè cho thư thả với nhiều người. Cha Tuyển , cũng đã hứa về VN tham dự Kim khánh 50 năm của lớp. Vậy mà đợi đến 9-10/6 rồi mà chẳng thấy anh em “ ho” lên tiếng nào. Tôi mới lên zalo group gửi được vài tin gợi ý cho các bạn, thì đùng ngay vụ bạo loạn của những người dân Sắc tộc thiểu số ở Ban mê Thuật vào ngày 11/6. Cứ mỗi ngày lại nghe tin bắt đi mấy người, dần dần lên đến cả trăm người

Gia đình ai cũng cản đừnđ đi Tây nguyên thời điểm này, không lại vạ lây... Đang nao núng trong lòng thì đượ tin Hạnh báo đã liên lạc đượ với cha Tuyển mới về Việt nam. Thế là tôi mạnh dạn lên dự thảo chương trình với chi tiết các địa điểm, thời gian và gửi cho các bạn. Đượ các bạn hưởng ứng, ai cũng thu xếp việc riêng của mình cho phù hợp với chuyến đi. Như Vợ chồng Hòa hủy luôn chuyến đi Hà Nội tham quan. Hưng hoãn lại các chuyến đi chơi với Ca đoàn mình đang phục vụ. Vợ chồng Hạnh gửi trường cho các cô giáo coi. Cha Tuyển cũng gói ghém thời gian về Việt Nam của mình, sắp xếp để cùng cả lớp Về Nguồn. Lại đượ sự tham gia của lớp 74, nên tinh thần các bạn 73 hứng khởi lắm.... Sửa soạn ba lô lên đườnđ thôi.Có Chúa phù trợ chúng ta...lo gì..!!!

➤ Chiều ngày 20/7/2023.

Vẫn tài xế Nam và chiếc Ford Transit 16 chỗ bền bỉ đưa đoàn chúng tôi Về nguồn Kontum

Tài xế Nam đón các thành viên của nhóm Sài gòn từ lúc 15 giờ, và đón tôi tại nhà ở Hưng lộc gần Ngã tư Dầu Giây – Đồng nai lúc 18g 30. Vậy là nhóm Sài gòn gồm 10 người : 3 Cvk 74 là Thám, Quyền, Hiền. CVK 73 là Vợ chồng Hòa, vợ chồng Hạnh, Hưng, Nam và Công Chính



**Công Chính CVK 73**



**CVK74 Quyền**



**Lê văn Nam CVK 73**



**CVK74 Thám**

**CVK74 Hiền**

**CVK73 Hưng**



**Vợ Chồng Hòa CVK73**

**Vợ Chồng Hạnh CVK73**

Để tiện đón tôi tại nhà, nên chúng tôi chọn đi theo quốc lộ 28 lên Đắc nông. Xe chúng tôi quẹo trái nơi ngã tư cầu vượt Dầu Giây để vào quốc lộ 20, đường đi Dalat. Trời lúc này đã tối, đèn đường đã lên. Xác định là chạy xuyên đêm nên chúng tôi chuẩn bị thêm đồ ăn dự phòng. Ghé vào Ngọc Lâm nhà bà con của Hòa để mua bánh dày kẹp chả. Mà thật, nếu không nhờ mấy chục cặp bánh này thì mấy ổ bánh mì ăn hồi chiều không đủ sức chống đói....thức đêm đói lắm..



Tới ngã ba Madagoui thuộc tỉnh Lâm đồng, chúng tôi rẽ trái để vào tỉnh lộ 721 đi Đại Tẻ - Cát Tiên. Bây giờ đã hơn 20 giờ. Xe cần đổ thêm dầu. Tài xế Nam không đổ dầu ở Phương Lâm vì nghĩ rằng Thị trấn Đại tẻ có nhiều cây xăng. Nhưng kỳ thật, cả một thị trấn có được mỗi hai



điểm, và lại đóng cửa nghỉ từ lúc “hoàng hôn”. Tất cả mọi sinh hoạt của thị trấn này hầu như ngưng lại từ lúc mặt trời lặn, kể cả cửa hàng Bách hóa xanh. Cảnh sát Giao thông thì đã lập chốt ngay cửa ngõ vô thị trấn rồi; thật là tiến thoái lưỡng nan.



Hỏi thăm mãi mới tìm được cây xăng tư nhân, năn nỉ họ bán dầu mà mừng hết lớn. Lúc này đã hơn 21 giờ đêm rồi

Tôi được các bạn nhường cho ngồi ghế bên tài xế nên cũng gắng thức để trò chuyện. Trên xe bây giờ mọi người đã thấm mệt. Rời thị trấn Đại tử, chúng tôi đi tiếp trên tỉnh lộ 725 của tỉnh Lâm đồng. Đường hẹp chỉ 2 làn xe nhưng được cái đường mới làm, mặt đường chưa xuất hiện dấu vá vúi sửa chữa. Cảnh vật hoa lá hai bên đường thật đẹp do người dân tự trồng. Đèn đường thì cũng đủ thấp sáng nhưng dáng dấp như tự phát chứ không phải do nhà nước đầu tư. Nhìn các bảng hiệu thì biết rằng đây thuộc xã Lộc Bảo huyện Bảo lâm tỉnh Lâm đồng. Tới Ngã ba Lộc Bảo, chúng tôi rẽ trái vào quốc lộ 28 đi Gia Nghĩa. Quốc lộ 28 này đầu tuyến là thành phố

Phan Thiết, cắt ngang qua Cao tốc Phan thiết – Dầu Giây ở Ma lâm và qua đèo Gia Bắc để vào Di Linh, đi tiếp nữa sẽ xuống Bảo Lâm và gặp tỉnh lộ 725 tại ngã ba Lộc Bảo này. Khi tôi đang đánh máy mấy dòng này thì ngày hôm trước, sau mấy ngày mưa ròng rã, một đoạn đường đèo Bảo Lộc trên quốc lộ 20 đã bị sạt lở ta luy dương chỗ miếu Ba cô, đèo vào trạm kiểm soát của CSGT gác Đèo Bảo Lộc, làm tử vong 3 ông CSGT và một người dân. Bùn đất đã làm ách tắc đèo Bảo lộc 2 ngày liền. Mọi giao thông lên Bảo lộc hoặc ngược lại đều phải đi đường tránh. Và con đường Quốc lộ 28 giao với Tỉnh lộ 725 Đại tế - Bảo lộc đi qua ngã ba Lộc bảo này đã phát huy hiệu quả, nườm nượp xe cộ.

Đường quốc lộ 28 xấu hơn tỉnh lộ 725. Đèo đường từ đây đi không còn nữa, nhà cửa thưa dần. Đường quanh co lên dốc như có chiều hướng leo đèo. Ban đêm đường vắng không một ánh đèn xe. Tài xế Nam chạy với vận tốc chậm vì không quen và đường tối, sương mù xuống dày đặc từng đoạn. Đường xấu nhất và quanh co nhất là gần đập thủy điện Đồng nai 4. Là nơi sản xuất ra điện mà chẳng có đèn điện, tối như đêm 30 bị cúp điện. Có lúc xe chạy vào cả vài chục mét rồi mà phải de xe lại vì lộn đường. Lúc này mà chị Google map buồn ngủ thì khôn khổ: biết đi hướng nào giữa rừng đèo và sương mù này. Qua khỏi đoạn đường vắng, chúng tôi đi vào địa phận huyện Dak Glong, sầm uất được khoảng hai cây số thì lại

hoang vắng và rùng. Không biết cơn sốt đất mấy năm trước có ảnh hưởng gì tới vùng rừng núi xa lắc này không, nếu có thì trước đó còn hoang vắng hơn bây giờ nhiều. Con đèo Quảng Khê thuộc huyện Đắc Nông ngắn thoi và đường đẹp. Chúng tôi dừng xe giữa đèo nghỉ cho tỉnh ngủ, đồng thời nhường đường cho mấy chiếc container qua. Những chiếc xe tải kéo rơ moóc dài đi thành đoàn hai ba chiếc, quen đường nên chạy nhanh lắm “tránh voi chẳng xấu mặt nào”. Lúc này nhìn đồng hồ là 2 giờ rưỡi sáng. Còn khoảng 30 cây số nữa là đến thị trấn Gia nghĩa, trời lạnh lẽo và mặt đường ướt rượt nước mưa. Không vào thị trấn, chúng tôi vẫn đi theo quốc lộ 28 để nhập vào quốc lộ 14 đi BMT.

Đường quốc lộ 14 rộng rãi và sáng sủa hẳn, trái ngược với bên trong thị trấn Gia Nghĩa. Xe chạy tấp nập, trời chưa sáng mà người qua lại đông đúc nhộn nhịp. Nhiều người hay đi lại trên cung đường chúng tôi vừa đi qua, so sánh với cung đường QL 13 – QL 14 thì nhận xét là dài hơn mấy chục cây số nhưng dễ đi hơn nên thời gian cũng không chênh lệch là bao. Bù lại được thưởng thức cảnh đẹp của 2 đèo Con ó và Quảng Lê. Nhưng với chúng tôi thì như một trải nghiệm vì đi đêm chẳng thấy chi...

Còn hơn trăm cây số nữa là đến BMT, gần hai giờ đồng hồ nữa. Cầu Sêrêpôk đã mờ mờ phía trước, và bạn Vũ đang sửa soạn đi đón nhóm chúng tôi.





- 5 giờ 30 ngày 21/7/2023  
Vũ ra đón chúng tôi trước UBND xã Cư Êbur. Trời mờ sáng, đã có người đi tập thể dục về.



Nhóm Saigon gặp nhóm BMT hàn huyên rôm rả cho dù chưa kịp vệ sinh răng miệng, mệt nhoài sau cuộc hành trình dài hơn 400 cây số



Không biết  
có ân oán  
gì với  
nhau 50  
năm trước  
không ??





Thế là chương trình Về nguồn 50 năm của lớp Cvk73 xin được bắt đầu...bằng tiết mục Hội Ngộ.....



Tại quán cà phê của một anh CVK lớp lớn, đón thêm nhóm Cvk73-74 Miền Kontum gồm Huệ, Bình Hoàng, Thông, Vũ. Không khí hội ngộ của các thành viên 2 của 2 lớp 73 - 74 ồn ào hẳn lên. Các cháu tiếp viên của quán thấy các chú vui quá, bưng bê giao hàng lộn tung phèo



Các phụ nhân Cvk cũng tạm thời bị các đức lang quân bỏ rơi, chỉ để vị đại diện lớp hầu chuyện

Sau tiết mục chào hỏi như vỡ cả quán cà phê của sư huynh, chúng tôi lại kéo quân về nhà Bình 73 để trình diện quân số và ăn sáng. Nhà của Bình 73 bây giờ rất thuận tiện để kiểm, vì từ khi tp. BMT có đường tránh, thì GX. Châu sơn nằm ngay trục lộ tránh tp., và nhà Bình gần cái mũi tàu vào xã Cư Ê Bur

Tại nhà Bình, quân số chúng tôi lại đông hơn với nhóm của Miền Gialai kéo xuống : Vợ chồng Quang 73, Tuấn 73, Vương Hùng 74, Nhu 74.







Cùng với Cha Tuyển và Trần văn Bình 73 không có mặt trong hình. Vậy là Đoàn Về Nguồn 50 năm 73-74, cơ bản đã được hình thành với những thành viên này cùng các Phụ nhân. Được thiết đãi bữa điểm tâm hoành tráng do phụ nhân và con gái rượu của Bình nấu nướng, thật ngon với món phở bò hương vị Ban mê Thuật.

➤ 9 giờ ngày 21/7/2024

Chúng tôi lên đường thăm người Thầy đầu tiên trong ngày đầu Về Nguồn trong tư thế Hên / Xui: đến nhà Dự tu của Giáo phận BMT gõ cửa xin gặp Cha Ủy phụ trách Ơn gọi. Vì mấy hôm trước, Vũ đã mấy lần đến xin gặp để hẹn ngày

giờ với Cha Úy nhưng đều không gọi cổng được. Nếu hôm nay gặp được Cha ÚY ở nhà thì mình có duyên hội ngộ 50 năm. Còn ngược lại thì mình cũng đã có viếng thăm tỏ lòng nhớ tới ân sư. Nhưng thật sự Chúa chỉ thử lòng chúng tôi, nên khi vừa bấm chuông cổng, một chú thò đầu ra thấy phái đoàn chúng tôi đông quá, toàn ông già, bà lão. Hoang mang chẳng biết có chuyện gì và phải xưng hô thế nào. Cha cụ thì chẳng phải vì không có tướng tu mà lại ôm bó hoa. Ma sơ thì cũng không vì quần áo mô đen, tóc lại vàng hoe hoe. Thấy bộ chú lúng túng tội nghiệp, tôi mới tự giới thiệu và nói mục đích của chúng tôi. Chú mừng ra mặt và chạy vào ngay. Tôi biết rằng chuyến viếng thăm của chúng tôi có kết quả .



Cha Úy xuất hiện ngay trong vòng 120 giây, với áo maillot và dép bệt.....





Cha Úy rất bất ngờ vì cuộc hội ngộ này, với các học trò cũ 50 năm, khắp mọi miền tới thăm mình. Có lẽ đám học trò này là lứa học trò già nhất trong đời của Ngài chăng ??

Nếu là học trò già nhất (Xin mạn phép các anh lớn để tụi 73 được “tự sướng” xíu), thì là đám này



Niên khóa 74-75 thì Thầy Úy dạy Vocabulaire cho lớp 73. Môn này có nhiều tiết học, chỉ sau môn Francais nên Thầy trò có nhiều thời gian gặp gỡ nhau





Đã có thứ nhất thì cũng phải có thứ nhì : lớp Cvk74 với các khuôn mặt đại diện này



Vui quá, Thầy trò tranh nhau nói..., kể chuyện xưa. Nhưng rồi cũng phải chia tay...Thầy trò hứa sẽ cầu nguyện cho nhau.... mãi...Xin ghi lại tấm hình kỷ niệm để mãi nhớ nhau



➤ 10g 30 ngày 21/7/2023

Chúng tôi lên xe chạy về hướng QL 27 đường đi Dalat, thăm gia đình của Niên. Lốp 73 chúng tôi theo những thông tin chính xác thì đã có 4 bạn đã qua đời. Đó là các bạn: Đức Minh (nhà trước ở Kontum, vượt biên không tin tức), Toàn ở Pleiku, Nguyễn Tuyến ở Mỹ, Vũ Minh Niên ở Trung Hòa BMT.

Trung Hòa là một địa phương nằm trên quốc lộ 27, cách ngã ba Tượng Đài Chiến thắng BMT khoảng gần 20 km. Từ trung tâm BMT đi lên theo QL 27 thì xã Ea Ktur bên tay phải trục đường; xã Ea Tiêu bên tay trái ngay trung tâm chợ Trung Hòa. Cả hai xã đều thuộc Huyện mới tách : Krông Ana. Đã 10 ngày sau khi xảy ra vụ bạo loạn của người Ê Đê tại hai xã này. Con đường QL 27 đoạn đi qua Trung Hòa nhỏ hẹp nhưng đông đúc người và xe cộ. Cách đây 5 năm, đợt Cha Tuyến về lần trước, chúng tôi đi Kontum cũng có ghé qua thăm bạn Niên lúc đó còn đang nằm trên giường bệnh, thì Trung hòa chưa đông đúc quá như hôm nay. Cũng không trách được, vì có sự hiện diện của các xe quân sự, Cảnh sát cơ động, cứ vài trăm mét lại thấy vài xe dừng đậu bên lề đường. Quên đường, hỏi thăm mấy lần mới tìm được đường hẻm dẫn vào nhà Niên, chỉ sợ mình tạo ra nghi ngờ cho chính quyền thì khổ. Có cảm giác tình hình ở đây cũng chưa nguôi hẳn. Đây là đất của các buôn làng người Ê Đê xưa. Sau 1975 người Bắc di dân tràn ngập, đẩy người Sắc tộc thiểu số lui dần vào trong, thậm chí mất hết đất vì nhiều cách.



Nỗi hận mất đất sẽ còn kéo dài...không biết đến bao giờ, cho nên tình hình cứ hâm hấp sốt khi chưa có một chính sách gì thỏa đáng cho họ.



Vợ chồng Niên có 2 người con đi tu : 1 cha dòng Ngôi Lòi và một Sr



Hình chụp năm 2008. Họp lớp lần đầu tiên

Chúng tôi đọc kinh cho Bạn và chào gia đình ra về lúc 11 giờ 30. Các Thầy đang đợi cơm ở nhà Vũ, về nhanh thôi..

Đáng lẽ 2 lớp 73 -74 phải đến nhà các Thầy để chào thì mới phải lễ, nhưng các Thầy thông cảm cho các học trò không có nhiều thời gian, nên đã đến nhà bạn Vũ để gặp học trò của mình. Tình Thầy Trò thật là “ không biên giới...”



Thầy trò  
rôm rả  
chuyện.  
Không có  
gì có thể  
ngăn được  
những  
tình cảm  
đang dâng  
trào



Thời gian đã tạo dung nhan Thầy - trò “trẻ” gần như nhau





Các Thầy đã lấy nghĩa đãi các học trò, nhưng trò cũng phải giữ đạo làm trò. Đại diện 2 lớp 73-74 nói lời chúc mừng và tri ân các Thầy

Xin tri ân các Cha – Thầy đã dạy lớp 73

### ***Niên khóa 73 -74***

- Thầy Bản phụ trách Toán + Quản lý
- Thầy Bảo (Hạnh) phụ trách Việt văn + Thể dục
- Thầy Thái Hữu Cường phụ trách Vocabulaire + Nhạc
- Thầy Minh phụ trách Giáo lý
- Thầy Tín phụ trách văn phòng
- Sr Marie Reine phụ trách Pháp văn lớp 6B
- Cô Quyên phụ trách Pháp văn lớp 6A
- Cha Giám luật Nguyễn Thanh Liên phụ trách Lý – Hóa
- Cha Linh Hướng Hoàng Đức Oanh phụ trách Anh văn
- Cha Giám đốc Đoàn Đức Thiệp phụ trách Grammaire
- Thầy Hồng tập hát mỗi thứ năm
- Cha Faugère phụ trách y tế
- Các Sr nấu ăn + giặt, ủi quần áo



- ***Niên khóa 74 -75***
- Thầy Cử phụ trách Việt văn
- Thầy Huyền phụ trách nhạc + Thể dục
- Thầy Úy phụ trách Vocabulaire
- Thầy Tiên phụ trách toán
- Thầy Tân quản lý + Organ
- Thầy Phạm Tứ Cường phụ trách Science +Traduction
- Cha Radelet phụ trách Pháp văn
- Cha Linh hướng Hoàng Đức Oanh phụ trách Anh văn
- Cha Giám Luật Nguyễn Thanh Liên phụ trách Lý – Hóa
- Cha Giám đốc Đoàn Đức Thiệp phụ trách Grammaire
- Thầy Hồng tập hát mỗi thứ năm
- Cha Faugère phụ trách y tế
- Các Sr nấu ăn + giặt, ủi quần áo

***Xin Tri ân các Cha – Thầy đã dạy lớp 74 niên khóa 74 -75***

- Thầy Huyền phụ trách Vocabulaire + Nhạc lý
- Thầy Phạm Tứ Cường phụ trách Science
- Thầy Cử phụ trách Toán
- Thầy Tân phụ trách Việt văn +Giáo lý
- Thầy Úy
- Thầy Tiên
- Sr Marie Reine phụ trách Pháp văn lớp 6B
- Cha Nguyễn Đức Sách
- Cha Cuenot phụ trách Pháp văn lớp 6A

- Cha Linh hướng Hoàng Đức Oanh phụ trách Anh văn
- Cha Giám Luật Nguyễn Thanh Liên phụ trách Lý – Hóa
- Cha Giám đốc Đoàn Đức Thiệp phụ trách Grammaire
- Thầy Hồng tập hát mỗi thứ năm
- Cha Faugère phụ trách y tế
- Các Sr nấu ăn + giặt, ủi quần áo



Các Thầy cùng chụp hình với 2 lớp học trò cũ



Và Thầy - trò 73 cùng ngồi vào bàn tiệc



Thầy - Trò lớp 74





Cùng  
nhau hát  
hò vui vẻ

Thầy trò chúng tôi rồi cũng phải chia tay nhau . Chúng em xin chúc và cầu mong các Thầy và Gia đình luôn được vui mạnh.

Chúng tôi cảm ơn gia đình hai bạn Vũ - Hà Cvk73 đã đón tiếp và tổ chức tiệc giúp Thầy trò được gặp nhau. Chào Châu Sơn nhé. Muốn qua gặp các anh Cvk 68 hiện cũng đang có mặt ở Cư Êbur mà cũng không có thời gian, vì chúng tôi còn gần 200 cây số phải di chuyển kịp trời tối. Nhưng phải qua thăm Thân phụ của Hoàng Minh Lâm 73 đang bệnh nặng



Trên đường đi, tới Vinh Đức, chúng tôi ghé thăm nhà bạn Úy cvk73, cùng xứ với Cha Tuyền. Theo như dự đoán thì Cha Tuyền sẽ về đến sân bay Gia lai vào chiều hôm nay để tháp tùng cùng đoàn Về nguồn từ ngày mai, ngày thứ hai của chương trình Về Nguồn 73.

Đoàn chúng tôi bây giờ là 2 xe : một xe 7 chỗ của Quang Cvk73 và chiếc Ford 16 chỗ của tài xế Nam. Sau khi chia tay Cvk Úy , chúng tôi chạy thẳng một mạch tới thành phố sương mù Pleiku. Đi rồi dừng mấy bận, chẳng phải đi tìm con đường mà ngày xưa “đi lên đi xuống”, mà tìm cái quán nhà sàn đặc sản Pleiku mà các bạn “thổ địa” vùng Gia lai đã đặt tiệc. Các anh : Vinh, trưởng Đại diện miền Gialai – Kontum, anh Ali Khin, anh Bảo, anh Tứ....cũng đã có mặt ở Pleiku từ sớm để đón đoàn chúng tôi



Sau thủ tục giới thiệu làm quen với các anh, chúng tôi nhập tiệc với gà nướng cơm lam rượu cần. Nhưng sau một đêm thức trắng và một ngày không được nghỉ ngơi, sức khỏe sa sút, chúng tôi đành thất lễ. Xin các Anh lượng thứ...Về tới khách sạn Dáng xưa là lăn đùng ra ngủ. Tạ ơn Chúa vì một ngày quá vui và đầy ý nghĩa cho chúng con.

Kết thúc ngày thứ I