

Ngày thứ 2

TƯỜNG THUẬT CHUYỂN VỀ NGUỒN KONTUM
LỚP CVK 73 và CVK 74 NHÂN KỶ NIỆM SINH NHẬT 50 NĂM
1973 – 2023

TẠ ƠN TINH CHÚA-TRI ÂN TÌNH THẦY-TRÂN TRỌNG TÌNH BẠN

Thứ bảy ngày 22/7/2023

➤ 6 giờ sáng.

Cha Tuyển đã gọi hẹn chúng tôi từ chiều hôm qua, mời đoàn dâng Lễ sáng tại Nhà nguyện của các Sr MTG Quy Nhơn gần Nhà Ông bà cố Cha Duy, nơi cha Tuyển nghỉ đêm. Nhưng vì hôm qua đi đoạn đường dài và gặp gỡ Cố nhân nhiều, quá vui nên quá mệt, đoàn không góc đầu dậy sớm để đi lễ được. Và trưa nay chương trình đoàn sẽ dâng Lễ tại linh địa Măng đen, nên chỉ cà phê ăn sáng rồi lên đường.

Tam biệt khách sạn Dáng Xưa và cảm ơn Vương Hùng Cvk74, đã tiếp đón và bố trí phòng ốc nghỉ ngơi cho toàn đoàn với cả 20 con người. Một đêm tuyệt vời nghỉ qua đêm tại Phố Núi.



Tọa lạc trên con đường Hùng Vương nổi tiếng (Có lẽ đây là con đường ĐI LÊN ĐI XUỐNG, thấy nó dốc lên dốc xuống.) của thành phố Pleiku, thuận tiện và dễ tìm. Hy vọng rằng Anh Em chúng ta sẽ còn nhiều dịp để gặp gỡ tại nhà Vương Hùng như thế này.

Chúng tôi tìm thấy quán Cà phê – Ăn sáng của Ông Bà cố Cha Duy thật dễ dàng, ngay đối diện nhà thờ Đức An



Hình chụp cổng nhà thờ Đức An, không có ý chụp làm tư liệu nên góc hình không rõ.



Tại quán cà phê sáng, qua cha Tuyền, đoàn chúng tôi được gặp Sr Tâm – Phụ trách MTG Qui Nhơn – Gx Đức An. 2 Sr nhiệt tình mời chúng tôi bữa cơm tối nay



Vì chương trình đã lên thật kín thời gian, nên chúng tôi đành cảm ơn 2 Sr và hẹn dịp khác. Nhưng cũng nhờ cuộc gặp mặt ngày hôm nay, các Sr mới “nghe tiếng đã lâu giờ mới diện kiến” 2 nhân vật chuyên làm công tác Từ thiện của 73: Đinh Minh Quang ở Gia lai và Trịnh Công Huệ ở Kontum. Câu chuyện của chúng tôi giờ xoay quanh việc Bác ái giúp người nghèo. Các Sr tặng đoàn mỗi người 2 bịch cà phê “nhà làm”.. Cảm ơn các Sr với món quà ân tình..

➤ 8 giờ 20 ngày 22/7.

Chúng tôi cảm ơn Ông bà cố Bình – Hằng, Ba mẹ của Cha Duy đã đãi Đoàn bữa sáng - cà phê rất ngon, và lên đường thăm Đức cha Oanh đang nghỉ hưu tại cơ sở của Tu hội Naza.

Từ Thành phố Pleiku đi ngược về BMT theo Quốc lộ 14, gần tới ngã ba Quốc lộ 19 nhìn thấy núi Hàm rồng là tới Tu hội Na za.



Núi Hàm Rồng – Chư H'rông nổi tiếng với mùa hoa Dã Quỳ. Núi Hàm Rồng là một núi lửa vẫn còn hoạt động. Các dự báo cho biết núi này sẽ hoạt động lại trong 100 – 200 năm nữa.

Nếu theo chương trình dự thảo, và nếu chúng tôi có thêm được nửa ngày nữa, thì sáng nay chúng tôi sẽ xuống An Khê viếng mộ cha Đoàn Đức Thiệp. Và để thực hiện chuyến hành trình này thì chúng tôi sẽ đi trên quốc lộ 19. Đây là quốc lộ nối Qui Nhơn với các tỉnh Tây nguyên, đi qua An Khê nơi Giáo xứ cha Trần Quang Truyền đang phụ trách, là nơi cha Thiệp làm Chánh xứ và an nghỉ tại đây năm 1985.



Tấm bia đá dựng tại khuôn viên Nhà thờ An Khê - Mộ cha Đoàn đức Thiệp nguyên Giám đốc Tiểu chủng viện Thừa Sai Kontum. Nguyên Chánh xứ An Khê 1982 – 1985.

Thời gian học ở Dalat, cha Thiệp dạy chúng tôi môn Grammaire Française. Một tuần chỉ có hai tiết của Ngài. Vì cái uy của Cha Bề trên, cho nên giờ học của Ngài rất căng thẳng, nhưng nhờ vậy các chú chịu khó học.

Nhưng vì đường xa gần 200 km cả đi lẫn về, cộng thêm đường quốc lộ 19 đang sửa toàn tuyến chưa xong, nên đành phải hủy chuyến đi An Khê để giữ sức khỏe cho toàn đoàn. Mọi người đều rất tiếc vì không đến được mộ vị Ân sư, nhưng chắc rằng Ngài biết tấm lòng của các học trò hướng tới Thánh lễ tại Măng Đen trưa nay cầu nguyện cho Ngài.

Cơ sở của Tu hội Naza - Gialai là một miếng vườn trồng cà phê, sâu riêng có mặt tiền là đường 14. Đất ở đây đỏ au ba zan, nhìn màu mỡ còn hơn đất BMT, cây cối tốt tươi mát mẻ. Chúng tôi bước qua cánh cổng mà bên cạnh là tiệm sửa chữa máy nông nghiệp lớn.



Đi theo con đường nhỏ đổ bê tông, triền triền xuống dốc khoảng vài trăm mét là đến căn nhà sàn bằng gỗ rộng rãi

Phòng của Đức cha ngay đầu nhà. Một không khí buồn buồn bao trùm cảnh vật nơi đây. Trên cột, trên tường có dán những miếng giấy yêu cầu khách tới thăm, xin không chụp hình quay phim Đức cha. Chúng tôi từng hai người một, vào tận giường thăm Ngài. Một cảnh tượng sạch sẽ thoáng mát nhưng mang hơi hướm bệnh viện: Đức cha nằm nghiêng trên giường. Một ống truyền thức ăn được truyền thẳng vào bao tử qua đường mũi. Ngài thở rất khó khăn và phát ra những âm thanh khò khè rất lớn, Ngài như không biết gì đang diễn ra xung quanh, chống chọi với nghẹt thở với sự trợ giúp của những người thân



Không được chụp hình hiện tại của Đức cha Micae, thôi thì đăng mấy tấm mới nhất mà mình có được : tháng 12 năm 2021, cách đây khoảng 1 năm rưỡi lúc dịch Covid chưa hết. Tôi lên Kontum chuyển quà, khi qua trạm kiểm dịch Sao mai phải trình giấy xác nhận chích mũi 2 và kết quả ngoáy mũi mới 1 ngày. Mấy ngày này ở Kontum bùng dịch. Họ phong tỏa nguyên con đường Hoàng Văn Thụ trước khách sạn Hoàng Vân nơi tôi nghỉ trọ, ngoáy mũi cả một trường cấp I để kiểm FO. Tôi và anh Vinh 69 tới thăm Ngài tại GX. Thánh Tâm – Pleiku, phải đi nhờ xe của Chử Thập đổ tỉnh Kontum vì sợ đi xe ngoài sẽ bị chặn lại. Lúc này Ngài vẫn còn nhớ gia đình từng người và chúc lành cho chúng tôi. Đức cha dạy Anglais lớp chúng tôi ở đồi 116 Dalat, một tuần chỉ hai tiết. Ngài dạy chúng tôi phát âm các từ the, this, that, there.....với cái lưỡi đưa ra trước rồi thụt vào.... Chú nào lưỡi bị ngắn là coi như chỉ dờ, dít, dát, de thôi.... Đức cha còn là cha Linh hướng toàn chủng viện, các tối thứ bảy các chú đi xưng tội tuần một lần, xếp hàng dài dằng dặc trước cửa phòng của Ngài - cánh cửa có hộp đèn có chữ XIN MỜI VÀO bật sáng bằng điện . Phòng đầy ắp sách báo, nhiều nhất là báo Thiếu nhi đóng tập bìa cứng với hình bìa do họa sỹ Vi Vi vẽ.



Ngài hỏi thăm thân mẫu của Quang. Hỏi thăm sức khỏe gia đình tôi và ra tận sân nhà thờ chào tiễn chúng tôi

Mấy ngày giữa tháng 3 năm 1975, đám Chủng sinh bé, nhà ở Sài Gòn, được di tản đợt đầu tiên do Ngài dắt chạy về Sài Gòn. Một ngày trước đánh nhau ở BMT thì cả Chủng viện đã xôn xao không học hành gì được rồi. Đến sáng ngày 16/3, cha Bề trên thông báo di tản. Các chú chỉ xách theo đồ dùng quần áo thật gọn nhẹ trong một xách tay thôi. Ăn sáng vừa xong thì hai chiếc xe đò hãng Nam sơn đã đậu trước cửa, chúng tôi vội vã leo lên xe chẳng kịp chào nhau. Hai xe mà chỉ có một mình Ngài đưa về, chắc các cha - thầy lúc đó cũng rối lắm. Xe đoàn chạy loạn chúng tôi đổ đèo Sông Pha xuống Phan Rang vì đường 20 đã bị đắp mô ở đèo Chuối - Madagoui. Đến giữa đèo thấy có hai anh lính Cộng hòa ra nổ súng chặn xe, chúng tôi nằm rạp xuống sàn, xe vẫn chạy không dừng lại. Xuống tới Phan Rang xe ngừng lại, thấy Ngài đi đâu một lúc lâu lắm mới về, và xe đi tiếp về Bình Tuy. Chúng tôi nằm lại Bình Tuy 2 đêm 2 ngày, tại một nhà thờ không nhớ tên, có các lớp học cho chúng tôi ăn ngủ và các bà trong giáo xứ tới giúp. Nhà thờ này ở trung tâm thị xã, có hang đá Đức Mẹ ở đầu dãy lớp học. Chúng tôi ra cổng nhà thờ thấy xe dzíp đặt súng máy đứng án ngữ ngay bùng binh trước nhà thờ. Tối ngày thứ hai chúng tôi được dắt ra bến cảng, xuống ghe đánh cá màu xanh, chạy cả đêm. Mọi người say sóng ói mửa nằm la liệt trên boong. Đến sáng ghe tấp vào cảng cá Long Hải - Vũng Tàu. Từ đây Ngài lại thuê xe đưa chúng tôi về Sài Gòn. Đoạn đường chỉ đi khoảng 6-7 tiếng bây giờ phải mất ba ngày hai đêm. Ngài vất vả với đàn con mấy chục đứa lít nhít, quậy phá... Bao nhiêu công sức của bao nhiêu người, mà Tiểu Chủng viện Kontum tan rã như thế đó... Các chú về nhà....



*Chúng tôi lui ra ngoài, lòng trĩu nặng suy nghĩ về thân phận con người, thấm thía câu **Thánh vịnh 71: “ Từ độ thanh xuân con trồng cây Chúa. Xin đừng sa thải con lúc tuổi đã xế bóng, chớ bỏ rơi khi sức lực suy tàn.”** Sau khi gửi lại lời chào thăm vị Ân sư, đoàn chúng tôi chụp với nhau tấm hình kỷ niệm ngày thăm viếng này rồi xin cáo từ . Lúc này nhận được cuộc điện thoại của bạn Lâm 73BMT, báo tin ba mới mất. Lòng nghe nặng hơn...mới thăm Ông chiều qua mà nay đã ra đi..*

➤ 9 giờ 15 . Chúng tôi quay lại thành phố Pleiku, tới thăm Trần mạnh Toàn , một bạn học lớp 73, nhà gần nhà thờ Hiếu Đạo. Toàn đã mất năm 2014. Năm đó, một dịp tình cờ tôi, Hòa và Quang tới thăm thì Toàn đã mất, phướn – trướng đám tang còn treo đó để đọc kinh. Trên bàn thờ là di ảnh bạn mình cùng với cái điện thoại đập đá và thẻ Chứng minh nhân dân. Lần này cả lớp tới thăm gia đình bạn, thắp nén nhang, đọc câu kinh nhớ tới bạn .



Nguyễn Mạnh Toàn chết được gần 100 ngày rồi. Linh hồn Hiê rônimô. Nhà Toàn nghèo lắm, có cây nhãn cổ thụ trước sân. Chúng tôi tới, gọi mãi mới thấy tiếng thưa: vợ Toàn hái nhãn trên cây, đang leo xuống.

Nhà Toàn đóng khóa cửa bên ngoài. Hỏi hàng xóm thì họ nói vợ Toàn vô làng từ sớm. (Vô làng là vào làng người Thượng buôn bán gì đó). Nhà cửa vẫn mộc mạc như 9 năm trước, nhưng cây nhãn cổ thụ chỉ còn mỗi gốc, bị cưa sát nền sân xi măng. Có lẽ chẳng còn lần nào tới thắp nhang đọc kinh cho bạn nữa. Cũng may còn lại tấm hình cũ...Hình Bạn nhìn râu ria vậy nhưng vẫn còn trẻ hơn chúng tớ đấy....., Bạn mãi mãi chỉ 53 tuổi...

- 9 giờ 40 đoàn chúng tôi đi thẳng lên Măng Đen, không dám ghé vào Kontum sợ không kịp giờ Lễ mà mình đã đăng ký với cha Hoa phụ trách Linh địa. Hơn 100 km gồm một nửa là đèo Măng đen mà chúng tôi chỉ có 1 giờ đồng hồ. Xe qua khỏi thành phố Kontum , cả đoàn tập hát cho buổi lễ sắp tới. Thầy Hòa đã chuẩn bị bài vở từ ở trước, giờ lấy ra ôn lại cho anh em. Được cái là 73 – 74 toàn là “giọng ca dĩ vãng” nên tập hát cũng nhanh lắm.

Cháu Lăng

Về cùng Mẹ Măng Đen

CAO NHANG

♩ = 60

1. Hôm nay về mừng Mẹ Măng - Đen cùng kính ngợi khen.
 2. Dâng lên Mẹ trọn niềm khổ đau những tháng ngày qua.
 3. Dâng lên Mẹ lòng thành đoàn con xin hứa từ đây.

Luôn trông cây tình bao la Mẹ ban xuống trần gian.
 Luôn trông cây Mẹ ban ơn vượt qua chốn bể dâu.
 Sống Tin mừng nguyện trở nên nhân chứng giữa trần gian.

Diu chúng con vượt qua bao nhiêu gian nan.
 Mẹ đoái thương giúp chúng con luôn được bình an.

ĐK. Mẹ măng - Đen xin thương chúng con giữa nơi trần gian.
 Xin thương chúng con. ghé đôi trần
 đoàn

Trên bước đường còn nhiều nguy khó đau thương.
 gian. U u u đau thương khó nguy trên

Giúp chúng con luôn trung kiên bước theo Mẹ.
 đường. Luôn trung kiên theo Mẹ bước theo

Dưới bóng Mẹ, đoàn con vui sống bình an.
 Mẹ Dưới bóng Mẹ bình an.

D.C. al Fine

Có một bài dịp 85 năm CVK có sử dụng. Nghe nói được tác giả là anh Cao Nhang ở nước ngoài, thường cho vài trăm đô. Lần này Hòa cũng tập lại cho anh em rồi Hạnh sẽ thu hình thu tiếng gửi đi mong kiếm ít lộc hồi âm, chắc Đức Mẹ vui lắm. (Cám ơn tác giả, Bác Cao Nhang không thu tiền bản quyền ...)

- 11g30 . Chúng tôi lên tới Nhà nguyện Linh địa. Cả đoàn chuẩn bị dâng lễ. Ai vào việc người ấy.



Chủ tế là cha Tuyển 73, Người về từ Canada
Quang 73: Trưởng ban Phục vụ
Hạnh 73 : Trưởng ban Truyền thông
Hưng 73: Guitarist của ca đoàn Thánh Linh Thủ Đức
Hòa 73: Ca trưởng xứ Cao Thái
Hiền 74 Fère dòng Lasan: đọc sách
Bình Hoàng 73: ông Biện của Gx. Phương Nghĩa giúp Lễ
và Lời nguyện Cộng đoàn, lời nguyện tự phát, lời cảm ơn sau
Hiệp lễ nữa là đủ bộ...



Cha Tuyển dâng lễ với ý lễ : Cầu cho linh hồn Giu se thân phụ bạn Lâm mới qua đời – Cầu cho Linh hồn các Ân sư đã qua đời : cha Thiệp, cha Liên, cha Faugère, cha Radelet, thầy Thái Hữu Cường, thầy Phạm Tứ Cường... - Cầu cho các bạn đồng môn đã qua đời : Đức Minh, Nguyễn Tuyển, Minh Niên, Mạnh Toàn...chắc là còn nữa nhưng mình chưa biết . Cầu cho các Ân sư và mọi thành viên 73-74 được Bình an...Đặc biệt cầu cho Đức cha Micae trong thời gian cuối đời Ngài

Xin mời click vào đây



Thánh lễ mang den (online-video-cutter.com) (2).mp4



Thánh lễ được cử hành đúng giờ Ngọ nên chỉ có đoàn Ta với Ta. Thật sốt sắng và cảm động. Cha Tuyển chia sẻ với ý chính : đừng một mình mà hãy cùng nhau trong mọi việc...thật ý nghĩa với kỷ niệm 50 năm..





Chúng tôi qua đài Đức Mẹ Măng Đen, đọc kinh tạ ơn tháng ngày qua, và xin phó dâng hiện tại, tương lai cho Đức Mẹ. Xin gìn giữ chúng con trên mọi nẻo đường.

➤ 13 giờ

Đoàn chúng tôi rời Linh địa Măng đen và ăn trưa tại quán ăn Cô Sinh, đã gần 13 giờ, nhưng không ai cảm thấy đói, có lẽ vì “no đầy ơn phúc” rồi. Cha Tuyên đãi chúng tôi cũng cơm lam gà nướng đặc sản Măng đen. So với bữa tối ăn ở Pleiku hôm qua thì mỗi nơi có mùi vị ngon khác nhau, tuyệt vời...



➤ 14 giờ 40 chúng tôi rời Măng đen để xuống Kontum. Chào tạm biệt Măng đen với thời tiết hôm nay thật tuyệt vời. Lúc sáng vừa vào đèo Măng đen thì mưa tầm tã, đã xác định mùa này ngày nào cũng mưa và chuẩn bị mua áo mưa rồi... Nhưng Mẹ thương đoàn con phương xa nên đã can thiệp để Linh Địa có một ngày nắng ấm. Áo lạnh áo gió đều cất trong giỏ không có cơ hội sử dụng. Tạ ơn Chúa – Cám ơn Đức Mẹ.

Đức Cha Aloisio điện thoại cho chúng tôi, nói bao giờ tới TGM cũng được, Ngài sẽ đợi gặp đoàn.

Thật ấm lòng với tình Thầy cũ..

➤ 15 giờ 30 chúng tôi đến Tòa Giám Mục Kontum



Xe chúng tôi vừa vào đến sân Nhà Mục Vụ của TGM thì đã thấy cha Huyền – Quản lý xuất hiện ngay. Biết chúng tôi đi đường mệt nên Ngài dẫn đoàn lên nhận phòng luôn . Ngài giao cho chúng tôi sử dụng nguyên tầng một của tòa nhà

Tòa nhà Mục vụ mới xây dựng được khoảng 3 năm, còn mới tinh và sạch sẽ. Tôi đã được nghỉ ở đây 2 năm trước, dịp 85 năm CVK. Lần đó Đức Cha có dặn : CVK có về Kontum thì cứ tới đây mà nghỉ. Ngài yêu CVK biết chừng nào.....



Chúng tôi vừa đến sân trong TGM thì Đức Cha đã mở cửa phòng bước ra như đã đợi chúng tôi lâu lắm rồi



Cha con - Thầy trò ngồi nhắc chuyện xưa và nghe Đức Cha nói về Giáo phận, về Chứng viện, về tình hình Chứng sinh hiện nay

Mùa thi tuyển vào Chứng viện Thừa sai Kontum năm 1973. Chứng viện mở 2 đợt thi ở 2 nơi : Pleiku và Dalat. Các thí sinh nhà ở vùng Dalat, Bảo lộc, Phương lâm, Gia kiệm, Thủ đức, Sài gòn... thì thi ở DCCT Dalat. Các bạn nhà ở Nha trang, BMT, Phú bốn, Pleiku, Kontum... thì thi ở Pleiku. Kỳ thi mỗi nơi đều kéo dài 1 tuần lễ. Thầy Vị, thầy Bảy, thầy Nam, thầy Toàn....cùng với cha Oanh, cha Liên....lúc đó coi thi, chấm bài thi cho chúng tôi. Năm 73 hai trăm mấy chục thí sinh, nhưng chỉ chọn được 41 chú...

Đức Cha Aloisio cùng đoàn chụp hình kỷ niệm trước tượng đài đức Cha Paul Seitz – Vị Cha chung của các thế hệ CVK



➤ 19 giờ ngày 22/7/2023

Chúng tôi đến nhà Bình Hoàng 73 ở đường Bắc Cạn. Tại đây chúng tôi đã chuẩn bị một bữa tối để chào các Cha cũng như các Anh CVK miền Kontum. Cha Huyền – Quản lý cũng thu xếp để hiện diện cùng đoàn. Các Anh CVK Kontum dù trời tối, xa, hạn chế về sức khỏe – cũng đến chung vui cùng các em, chan hòa tình gia đình – anh em một nhà.



➤ 21 giờ 30

Không khí vui vẻ vẫn còn tràn ngập, nhưng đã muộn sợ làm phiền khu phố nên chúng tôi chia tay, quay về Nhà Mực vụ. Cảm ơn gia đình Hoàng – Hải đã tổ chức cho đoàn một bữa tiệc thật ngon, thật vui, có cả Karaoke giải rượu Một phát hiện thú vị : cha Quản lý hát rất hay, giọng rất khỏe. Xin cảm ơn Cha với tình mến CVK này.

Xin khép lại tường thuật của ngày thứ hai, một ngày có cả buồn vui lẫn lộn. Xin hẹn lại trong Tường thuật ngày thứ ba .