

Ngày thứ 3

TƯỜNG THUẬT CHUYỂN VỀ NGUỒN KONTUM  
LỚP CVK 73 và CVK 74 NHÂN KỶ NIỆM SINH NHẬT 50 NĂM  
1973 – 2023

TẠ ƠN TÌNH CHÚA-TRI ÂN TÌNH THẦY-TRÂN TRỌNG TÌNH BẠN

Chúa nhật ngày 23/7/2023.

- 5 giờ . Còn sớm quá, nhưng nghe chuông nhà thờ Phương Nghĩa sát cạnh TGM đổ chuông lễ . Trời đã mờ sáng. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng hát Ca nhập lễ của ca đoàn bên nhà thờ vang vang vọng sang. Tôi chụp vài tấm hình từ trên tầng thượng của nhà Mục vụ TGM để làm kỷ niệm



Tường rào mặt hậu của TGM giáp với đường Phan chu Trinh. Dãy nhà phía cuối đất TGM là nhà các cha hưu, giáp với đường Lý tự Trọng, nơi cổng hông của nhà thờ Phương Nghĩa trở ra. Lúc này bình minh vừa ló dạng phương đông...



Đường Lý Tự Trọng với cổng phụ của Nhà thờ Phương Nghĩa. Bên này là tường rào của TGM Kontum. Con đường ngắn thôi nhưng đẹp và yên tĩnh, là nơi các thi sĩ, nhạc sĩ, photographe d' art của Kontum hay đến tìm nguồn cảm hứng sáng tạo...



Khuôn viên TGM và tượng đài Đức Cha Paul Seitz Kim

Hôm nay địa chỉ đầu tiên của đoàn chúng tôi ghé thăm là Cha Giuse Trần Ngọc Tín – Chính xứ Phương Hòa. Vì hôm nay lễ Chúa nhật về trẻ, nên cha hẹn chúng tôi lúc 7 giờ. Cha Tín cùng lớp 64 với các Thầy Nguyễn Thành Minh, Thái Hữu Cường, Nguyễn Ngọc Bản, Nguyễn Quốc Bảo, về dạy các chú Tiểu chủng viện tại DCCT Tùng Lâm Dalat niên khóa 1973 – 1974



Giáo xứ  
Phương Hòa  
tuổi đời đã lên  
tới 120 năm  
(1903 - 2023),  
bên tả ngạn  
dòng sông  
Dakbla huyện  
thoại.



Qua nhiều đời các cha coi sóc, xây dựng từ chòi lá đến nhà thờ bằng gỗ, thì ngôi thánh đường hiện nay được xây dựng thời cha Giuse Đỗ Hiệu trong 2 năm từ 2005 đến 2007. Cha Bác của bác Lý CVK 58 là cha Giuse Trần Trí Tuệ cũng đã coi sóc Giáo xứ Phương Hòa từ năm 1983 đến năm 1997 ( lịch sử giáo xứ Phương Hòa)



Cha Giuse Trần Ngọc Tín về phụ trách Gx Phương Hòa từ năm 2017 đến nay.(Hình chụp ngày 25/8/2023, ngân khánh LM)

Niên khóa 73 - 74, Thầy Tín không phụ trách môn học nào của lớp 73. Thầy làm Văn phòng cho TCV. Các tấm hình lớp biểu tượng số này là do Thầy Tín làm cho các lớp năm đó. Chú nào muốn mua thì cứ lên phòng của Thầy lấy về. Tấm hình số 6 này là của lớp 6 niên khóa 73 - 74, học tại DCCT Dalat. Nhờ tấm hình này làm kỷ niệm mà lớp chúng tôi tìm lại được nhau. Mấy chục năm rồi, mờ nhạt, phải điểm chỉ tên lại cho rõ. Cho đến bây giờ lớp 73 tìm lại được 30 người trên sĩ số 41 năm đầu, trong đó - đến bây giờ - biết là đã chết 4...



- Đúng 7 giờ đoàn chúng tôi có mặt tại nhà xứ Phương Hòa. Cha Tín đón tiếp chúng tôi tại phòng khách. So với tuổi thì Cha xứ Phương Hòa nhìn còn trẻ trung phong độ lắm....



Được biết tháng 8 là kỷ niệm 25 năm LM nên chúng tôi cũng kết hợp chúc mừng Ngân khánh của Ngài

Các bạn Kontum đã chuẩn bị cà phê – bánh ngọt bày ra Cha con điểm tâm với nhau



Thầy trò kể lại chuyện xưa. Cảm ơn về những tấm hình số xưa Ngài làm. Ngài kể chuyện chạy loạn năm 75. Ngài vẫn còn giữ được nhiều những phim âm bản gốc, bây giờ đem đi rửa thành hình vẫn được. Các Anh CVK nghe tin này chắc mừng lắm

Nhờ kho ảnh tư liệu xưa của Chung viện hoặc trôi nổi trong anh em mà giờ chúng ta mới có được những tấm hình quý như thế này. Với kỹ thuật hiện đại thì chỉnh sửa sẽ đẹp hơn nữa (Hình lớp 73 chụp NK 73-74 tại DCCT Dalat)



Những kỷ niệm vui buồn trong công việc mục vụ, dạy học tại các Đại Chung viện – Học viện

Chào tạm biệt  
 Vị Ân sư. Chúc  
 mừng sớm 25  
 năm Ngân  
 Khánh LM.  
 Cầu chúc Cha  
 được an mạnh  
 trong suốt  
 hành trình  
 Mục tử của  
 Cha



➤ 8 giờ 30 ngày 23/7/2023



Chúng tôi tìm tới Nghĩa trang  
 gx. Phương Quý, nơi an táng  
 Cha Jos. Nguyễn Thanh Liên,  
 nguyên Giám luật của TCV  
 Thừa Sai Kontum . Nghĩa trang  
 mùa mưa mà sạch sẽ, giáo dân  
 ở đây quan tâm gìn giữ mộ  
 phần người qua đời. So với  
 hình chụp 9 năm trước thì hầu  
 như mộ của Ngài không bị ảnh  
 hưởng bởi sự tàn phá của thời  
 gian bao nhiêu...; mà nghĩa  
 trang thì chặt chẽ hơn nhiều..





Cha Liên qua đời ngày 24/7/2011. Áo quan của Ngài đúng là độc nhất



Thụ phong LM ngày 18/12/1971



Tìm được vài tấm hình cũ của Ngài. Thời kỳ Ngài còn học tại Giáo Hoàng Học Viện cùng các Thầy lúc đó. Các vị trong HĐGM VN bây giờ, nhiều vị đã tu học tại Giáo Hoàng Học viện Pio X Dalat

Cha Liên chịu chức cuối năm 1971 thì năm 1972 về dạy học  
Chủng viện Thừa Sai Kon tum tại DCCT Tùng Lâm Dalat. Cha  
Liên dạy lớp 73 môn Lý - Hóa. Ngài là Cha Giám Luật của  
TCV. Phòng riêng của Ngài trên tầng 3 cùng tầng với phòng  
ngủ của các chú lớp 74, 73, 72.... Các chú bé hay quậy phá nên  
cần Cha Giám luật ở ngay bên chăng ?? Các chú ngán nhất là  
cha Bề trên Thiệp, thứ nhì là cha Giám luật. Lớp 73 có một  
bạn là cháu cha Liên, nhà ở Lạc Lâm - Đơn Dương: Nguyễn  
Thanh Liêm, biệt danh Gà nòi vì hấn sở hữu khuôn mặt đỏ  
hồng nhất là hai má. Tóc thì lơ thơ vài sợi quăn quăn vàng  
vàng, dựng lên như nhân vật thám tử Tin Tin trong truyện  
tranh của con nít thời đó. Các cha giáo dạy ở Tùng Lâm ngày  
đó đều còn trẻ lắm. Ngoài cha Bề trên Thiệp chân khắp  
khiễng vì bị thương, thì các cha đều trẻ và khỏe mạnh



Ngoài môn toán khô khan, thì môn Lý – Hóa đỡ chán hơn. Giờ cha Liên lên dạy tiết Lý hóa cho lớp 73 thường rơi vào buổi gần trưa hoặc buổi chiều, cho nên buồn ngủ lắm. Cha Liên hiền, biết các chú còn tuổi ăn tuổi ngủ nên chẳng phạt chú nào bao giờ. Những định luật, công thức, cấu tạo, thành phần.... trôi đi khi cha giảng bài và các chú cứ lim dim rồi gục xuống ngủ...

Nhắc đến cha Giám luật mà không nói đến công việc của Ngài thì thiếu sót. Buổi tối khi giờ ngủ đã được khoảng 30 phút là Ngài đi dạo khắp các phòng ngủ của các chú. (Lớp 6 – 7 thì không có giờ ôn bài buổi tối. Cơm tối xong đi dạo 15 phút, hoặc kết hợp đọc kinh tối từng nhóm ngoài trời luôn, hoặc lên nhà nguyện đọc kinh tối xong là về đi ngủ. Các chú từ lớp 8 trở lên thì có thêm nửa giờ để làm bài, ôn bài.) Chân đi giày hoặc dép da, mặc áo chùng thâm, khoác bên ngoài áo jacket màu đen, Ngài lặng lẽ đi dọc hành lang nhìn vào các phòng. Chú nào trùm chăn học gạo (thành phần này rất hiếm dù cũng có..), chú nào đang ăn vụng (thành phần này thì nhiều và đa dạng món ăn vụng, từ chuối khô, khoai lang luộc phơi khô của các chú vùng BMT.; Cơm cháy ( của các chú đang trong tuần làm servir..); cho đến lá chua hay quả su su non chấm muối tiêu, thành quả hái trộm các Thầy dòng CCT dưới đồi, chỗ hồ tắm gần 2 sân volley - ball (2 món này được phát minh ra bởi các chú bị cay cú vì xin các món kia mà không được cho..), sớm muộn gì cũng bị cha Giám luật phát hiện. Nhưng phổ biến nhất là ngủ không buông mùng cẩn thận, hở mùng, chăn đắp tuột xuống...Ngài nhẹ nhàng cúi xuống sửa mùng, kéo cái mền cho các chú. Đôi dép để không ngay ngắn dưới chân giường thì Ngài sửa lại cho. Sáng dậy vệ sinh cá nhân xong rồi là dọn giường từ cái chăn, cái drap, cái mùng.., phải gợn gàng,

ni nếp phảng phiu như trong quân đội. Chú nào không ngăn nắp sạch sẽ thì bị chiếu cố thường xuyên. Đây cũng là điểm trừ cho chú nào bê bối, bị nhắc vài lần mà không sửa đổi thì cuối năm .....rester à la maison....dĩ nhiên phải cộng dồn thêm vài điểm trừ của các lỗi khác nữa... Ngày Chủ nhật chạy loạn từ Dalat về Saigon, cha Liên cũng phải dắt một đoàn các chú đi theo đường biển về Saigon, gian nan, nguy hiểm, vất vả....

Trời Kontum buổi sáng nắng dịu dịu. Chúng tôi quây quần bên mộ đọc kinh cầu nguyện cho cha Giuse. Mỗi người thả trôi dòng suy nghĩ của mình quay về ký ức, tìm lại những kỷ niệm xưa với Ngài. Chắc hẳn ai cũng có những kỷ niệm khó quên. Chụp với Ngài vài tấm hình rồi đoàn chúng tôi lên đường



➤ 9 giờ 20 đoàn chúng tôi lên xe ra Quốc lộ 14, hướng về huyện Đak Glei nơi coi xứ của cha F. Lê Tiên chánh xứ Đak Jắc – Quản hạt Đak Mót. Đoạn đường xa khoảng gần 100 km

Sau khi ra khỏi Thành phố Kontum, là vô ranh giới của huyện Đak Hà, đường đẹp dễ đi nhưng rất ít cây cối ven đường. Từ đây đi đường QL 14E. Vào đến huyện Ngọc Hồi thì lại được tên gọi khác là đường Hồ chí Minh, hay xa xưa hơn nữa, trong thời kỳ chiến tranh, là đường Trường Sơn. Tên gọi này giúp cho ta liên tưởng tới thời gian khắc nghiệt vì bom đạn chiến tranh của vùng đất này.



Dãy Trường Sơn cùng Đường mòn HCM hiển thị ngay biên giới 3 nước Việt nam - Lào - Campuchia.

“Ho Chi Minh trail” hay “La piste Ho Chi Minh” là tên của con đường vận chuyển binh sĩ, khí tài quân sự của quân đội miền Bắc lúc đó. Một phần của con đường Nam Trường sơn đi qua vùng đất này. Dãy núi Trường Sơn của Việt Nam khi vào đến Miền Trung thì gặp sát với biên giới của 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia. Từ đèo Hải Vân đổ ra thì gọi là Bắc Trường Sơn, và đổ vô thì gọi là Nam Trường Sơn. Sườn của dãy Trường Sơn bên phía biển là đông Trường sơn, và sườn núi bên kia, phía giáp Lào – Campuchia là Tây Trường sơn. Lời bài hát “Trường sơn đông – Trường sơn tây, bên nắng đốt bên mưa quây” đã diễn tả phần nào thời tiết khắc nghiệt và đối chọi của nơi đây. Là vùng đất giáp Biên giới với Lào, một Quốc gia trung lập, dễ bị thao túng lợi dụng trong chiến tranh, và nhất là nằm trên trục đường HCM, bom đạn ác liệt, nên tên gọi của vùng đất này nhiều người đã nghe biết tới. Những trận đánh tranh dành từng móm núi, từng độ cao đã hy sinh rất nhiều binh sĩ của các bên, tiêu tốn bao nhiêu tiền của khí tài quân sự, và để lại những dãy núi xơ xác cỏ dại, lỗ chỗ hố bom, không còn một bóng cây rừng mặc dù đã gần 50 năm tàn cuộc chiến, vẫn không thấy dấu hiệu hồi sinh của màu xanh. Một loạt các địa danh nổi tiếng trong thời kỳ cao điểm chiến tranh các năm đầu thập kỷ 70 như Đăk Tô, Tân Cảnh, Ngọc Hồi, Tumơrông, Charlie, sân bay Phụng Hoàng cùng các cao điểm...gắn liền với những nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh

Đến đường rẽ vào nhà thờ Kon H'ring thuộc huyện Dak tô, chúng tôi đón thêm 2 CVK 69 đàn anh Ali Khin và anh Paul Ka. Kon Hring là xứ cũ của cha Lê Tiên trước khi Ngài nhận nhiệm sở mới Đak Giắc.



Trên bản đồ thì nơi đây, về hướng tây, rất gần với đồi Charlie và cao điểm 1020 nổi tiếng với tên của Trung tá Tiểu đoàn trưởng TĐ 11 Nhảy Dù Nguyễn Đình Bảo, nhân vật trong bài hát Người ở lại Charlie của nhạc sỹ Trần Thiện Thanh



Cuối năm dịch 2021 tôi đã có dịp đi qua Đak tô – Tân Cảnh. Dấu tích chiến tranh vẫn còn đây dù đã đi qua gần 50 năm. Hình chụp tại quảng trường TT Hành chính huyện Đak tô.

Qua khỏi huyện Đaktô khoảng mười mấy cây số là gặp ngã ba Trung tâm huyện Ngọc Hồi. Mang tiếng TT huyện nhưng chợ TT bé tẹo như chợ vùng cao Tây Bắc giáp biên giới. Nếu rẽ trái tại ngã ba biên giới này đi thêm 17 cây số nữa sẽ đến cửa khẩu Bờ Y, biên giới 3 nước Việt nam – Lào – Campuchia.

Cũng từ Trung tâm huyện Ngọc Hồi này mà đi xuống Nhà thờ Giáo họ Saloong, nơi cha Giuse Trần Ngọc Thanh dòng Đa mình bị chém chết, có 12 cây số. (Hình chụp hiện trường án mạng cha Thanh)





Giáo họ Saloong này và Giáo họ Phao lô cùng thuộc giáo hạt Đak Mot do cha Lê Tiên làm Quản hạt. Hai Giáo họ này bây giờ nổi tiếng trên các trang mạng truyền thông khắp thế giới vì sự kiện xảy đến cho mình.

Giáo họ Saloong nổi tiếng vì cha Thanh bị chém chết ngay tòa giải tội trong nhà thờ Giáo họ lúc Ngài đang giải tội.

Giáo họ Phao lô thì nổi tiếng vì cha Quản Hạt Lê Tiên đang dâng Lễ trong nhà nguyện mà lâu nay mượn nhờ nhà của dân, thì bị chính quyền địa phương ngưng lại và giải tán.





Bị “ách” lại, bị bà phó bí thư thu Sách Lễ Rô ma nhưng cha Lê Tiên vẫn bình tĩnh từ tốn trao đổi với chính quyền của cái địa phương xa ơi là xa này...Nhưng cuối cùng Ngài cũng phải kết thúc Thánh lễ sau khi chúc lành cho Cộng đoàn tham dự, không loại trừ các vị đại diện cho nhân dân...



Nhà thờ Đak Giắc thuộc huyện Đak Glei, và hạt Đak Mot do cha Lê Tiên làm Quản hạt thì bao gồm cả giáo họ Phao lô thuộc giáo xứ Đak Giắc huyện Đak Glei và cả giáo họ Saloong thuộc giáo xứ Đak Mot huyện Ngọc Hồi.

Nhìn trên bản đồ mới thấy vị trí của hạt Đak Mot và những phức tạp của vùng giáp ranh. Theo lịch sử hình thành thì nơi đây là Trung tâm Truyền giáo Kon Trang đã được thành lập từ những năm 1850. Nhưng từ lúc chiến tranh tàn phá, cao điểm là những năm đầu thập niên 70, các công trình tôn giáo nơi đây đã bị bom đạn xóa sạch : không nhà thờ, không giáo dân, không Linh mục....., tàn mác chạy loạn đi khắp nơi . Đời sống đức tin có lúc bằng không. Sau 75 quay trở về quê cũ thì phải theo luật mới của chủ mới, nhất là khi xây

dựng nhà thờ, rất nhiều khô vất vả với chính quyền cả một thời gian dài... Đây là “Điểm nóng tôn giáo” của Kontum cho đến bây giờ. Khi tôi đánh máy đến những dòng này thì Nhà thờ Saloong mới được đặt viên đá xây dựng đầu tiên được 3 ngày. Và lá đơn xin tổ chức các Sinh hoạt tôn giáo của TGM Kontum tại Giáo họ Phao lô đã bị từ chối.

➤ 11 giờ, chúng tôi đến nhà thờ Dak Giắc



Những năm trong và sau chiến tranh, nơi đây là vùng đất trắng, sinh hoạt đạo của giáo xứ lúc này chủ yếu nhờ vào các Giáo phu. Có được ngôi Thánh đường như hôm nay phải trải qua một thời gian dài tranh đấu của giáo dân, các Cha và của TGM thời Đức cha Micae Hoàng đức Oanh.



Không thể tin được ở một nơi xa xôi, toàn người Dân tộc Sedang, khó khăn nhiều mặt, lại có được ngôi Thánh đường, đài Đức Mẹ, Nhà xứ... khang trang như thế này... Bàn tay Chúa làm nên tất cả..., như lời của Đức cha Phê rô :  
“Thiên Chúa viết chữ thẳng trên đường cong”



Cha Quản hạt Dak Mot, người cha “tốt bụng”, đón chúng tôi từ ngoài sân Nhà Xứ. Qua được tiết mục chào hỏi thì cũng phải mất nửa giờ đồng hồ....



Cha - Con - Thầy - Trò dâng Lễ ngày Chúa nhật, kèm theo các ý; Tạ ơn 50 năm của 2 lớp 73 và 74 của TCV Thừa sai Kontum - Tạ ơn 35 năm Linh mục của Cha Phê rô Nguyễn Thế Tuyển CVK 73.



Lễ đã xong,  
chúc anh em đi  
bình an - Tạ  
ơn Chúa !!

Đàn anh  
và đàn em  
nhưng  
chung  
một Thầy







Quây quần bên mâm cơm trong Nhà Xứ do cha Tiên khoản đãi. Đại diện 2 lớp 73 – 74 nói lời chúc mừng và tri ân Thầy Lê Tiên. Bonne Fête pour Vous. Joyeux Fête pour Vous. Que Dieu pour Vous bénisse, Vous bénisse tousjour...

Niên khóa 74 -75 thầy Tiên dạy Toán cho lớp 73.

Sang năm 2024 là Kim Khánh Linh Mục của Cha

Cầu chúc Cha được bằng an – Chân cứng đá mềm....



Năm mươi năm rồi còn gì !!! Lớp 74 không còn nhớ Thầy Tiên dạy mình môn gì nữa !! Thầy và trò tóc bạc như nhau ....



Hoa trái của Thầy là Trò : Cha Phê rô Nguyễn Thế Tuyên CVK 73 đang phục vụ tại Canada. Nhân dịp này lớp 73 xin chúc mừng 35 năm Linh mục của cha Phê rô.



Một ngẫu nhiên thật thú vị : Một tấm hình – ba thế hệ thầy trò. Cha Tuyên: Học trò của Cha Tiên. Cha Tiên: Học trò của “Sư tổ”, người đứng giữa. Vô tình Thầy dạy học ngày xưa của Cha Tiên hôm nay từ Saigon cũng lên thăm học trò của mình. Chúng tôi mạn phép được gọi là Sư Tổ....



Thấy không khí vui quá, hào hứng nghĩ mình còn trẻ còn khỏe lâu, anh em cảm ơn lớp trưởng cũ và bầu lại lớp trưởng mới vì đã hết một nhiệm kỳ 50 năm.

Và đây là lớp trưởng mới của nhiệm kỳ 2023-20...không biết. Cha Tiên bảo “ Thôi cứ làm đi rồi còn tổ chức cho chúng nó đi nữa chứ...” Haizzzza !!!!





Kìa xem anh em chúng ta cùng chung một nhà, cùng học một Thầy, cùng con một Cha... Đầu xanh, hoa râm, đầu bạc cũng như đầu hói....Khen thay ông xếp bàn tiệc và ông chụp hình



Nhưng tiệc nào rồi cũng phải tàn. Chúng ta phải chia tay nhau thôi để mỗi người trở về vị trí của mình nơi cuộc đời này. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vô ngần vì đã tạo thành chúng con và ban cho chúng con sống nơi trần gian này. Chúng con như những hạt trong thúng lúa giống Chúa đi gieo. Cho dù chúng con là hạt lúa mẩy, lưng lưng hay lép, được gieo vào ruộng tốt, lề đường, đá sỏi hay bụi gai, thì xin cho chúng con luôn nhớ rằng chúng con là những hạt giống mà Chúa mang vãi vào trần thế, để mỗi người chúng con dù ít dù nhiều trong vị trí của mình, biết đáp lại kỳ vọng của Người gieo giống - là Ngài ..

Chúng con cũng xin ghi nhớ công ơn dạy dỗ của những Ân sư, và cầu mong các Ngài được Bình an. Những Vị chúng con đã có thể đến viếng thăm được, hay không đến được, hoặc đã qua đời (Cha Đoàn Đức Thiệp, Cha Nguyễn Thanh Liên, Cha Radelet, Thầy Thái Hữu Cường, Thầy Phạm Tứ Cường...), hoặc trắc trở vì thời gian, không gian (...Cha Nguyễn Đức Sách, Thầy Nguyễn Thành Minh, Thầy Nguyễn Quốc Bảo, Sr. Marie Reine, Cô Quyên....)

Chúng ta vẫn không quên được các Bạn cùng lớp: Đức Minh, Toàn, Niên, Tuyển...đã qua đời; Các bạn ở nước ngoài liên lạc được: Bảo Hiến, Xuân Hải, Viết Hậu. Đình Dũng, Minh Thành, Báu...cũng như các bạn chưa liên lạc được. Các bạn có mặt hoặc không hiện diện trong chuyến đi nhưng vẫn dõi theo Đoàn Về nguồn...Chúng mình vẫn nhớ đến nhau và cầu nguyện cho nhau.

Người đời vẫn bảo “đàn ông cứng rắn lắm”...,nhưng bây giờ sợ lắm phải nói lời chia tay. Lời bài hát mà hầu như CVK nào cũng thuộc: Giờ đây phút chia ly, bạn ơi vui ra đi, bạn ơi vui đi. Gian khó ta không sờn, luôn có nhau trong đời. Bạn ơi hãy vui đi... Au revoir mes amis, Au revoir mes amis, Au revoir mes amis. Nous nous reverrons, Nous nous reverrons. Au revoir - Au revoir....không dám hát luôn

Chúng tôi đã chia tay nhau mà không dám nói gì với nhau, không dám nhìn vào mắt nhau,...sợ mình hoặc ai đó không cảm được xúc động.



Xin phó thác  
mọi sự cho  
Chúa :  
Quá khứ-Hiện  
tại-Tương lai.  
Tất cả là trong  
tay Ngài.



Xin được kết thúc **TƯỜNG THUẬT CHUYỂN VỀ NGUỒN**  
**KONTUM LỚP CVK 73 và CVK 74 NHÂN KỶ NIỆM SINH**  
**NHẬT 50 NĂM 1973 - 2023**  
Xin cảm ơn quý vị **Độc giả**