

Nam Phi Ký Sự
Kỳ I
Đất nước và con người

Chuyến bay SQ185 Saigon-Singapore khởi hành lúc 19:40 ngày 14 tháng 10 năm 2023, sau 2 tiếng lửng lơ trên các tầng mây, đã đưa 25 thành viên đoàn công ty Du lịch Hoàn Mỹ đến phi trường Changi và 1:30 ngày hôm sau SQ 478 nối chuyến cùng đoàn khám phá Nam Phi, sau chặng bay gần 11hrs. Vượt Ấn Độ Dương. Băng qua xích đạo, tiến về nam bán cầu.

Tàu bay đã hạ cánh an toàn tại O.R Tambo Int' Airport, Johannesburg, khoảng 6 giờ sáng, cùng ngày 15-10-2023, do Nam Phi đi sau Việt Nam 5 tiếng.

Tóm gọn chương trình tour Nam Phi:

- ⇒ Phiêu lưu, khám phá đời sống hoang dã của những loài thú lớn nhất Nam Phi (Big ones): voi, hà mã, tê giác, hươu cao cổ, trâu rừng, trên chiếc xe đặc chủng tại Kruger – Một trong những công viên quốc gia lớn nhất thế giới.
- ⇒ Trải nghiệm xe cổ tham quan Cape Town (Giống TP Cà Mau VN) - Thành phố có vị trí ngoạn mục nhất thế giới, sau lưng là núi, một bên là Đại Tây Dương, một bên là Ấn Độ Dương và dãy núi Cape Fold bao gồm biểu tượng Nam Phi: Núi Bàn (Table Mountain).
- ⇒ Thưởng thức đặc sản Nam Phi: Tôm hùm, bào ngư, rượu vang nơi nổi danh Contanstia Route Winelands.
- ⇒ Tận hưởng dịch vụ đẳng cấp:
 - Hàng không Singapore Airline (5*)
 - Resort 4* trong công viên quốc gia Kruger
 - Và các khách sạn 4* ngay trung tâm.

Singapore Airline được xếp hạng 5* , ngoài những nụ cười duyên dáng, phục vụ ân cần trên tàu, phi hành đoàn còn tiếp đất nhẹ nhàng, êm ru.

Muốn bia có bia, muốn vang sẵn vang, whysky, cognac, café, trà, nước ngọt. Ăn gì, uống gì cứ bấm chuông. Ông bà già hai lúa Quận 9 bỏ bữa và yêu cầu snack, bánh qui (biscuit), đậu phụng, ... có ngay! Bay gần 11 tiếng mà hành khách được phục vụ 3 bữa. Hầu như suốt đêm các tiếp viên không chớp mắt tý nào. Thế giới đang tiến về nền văn minh “phục vụ” giai đoạn 4-5 G, thời @. Quy luật đào thải cho những đơn vị phục vụ kém.

Theo The Urban Vision, một khu đô thị đáng sống phải là tổ hợp của khu dân cư đa chức năng, gồm khu vực dành cho việc cư trú, thương mại, buôn bán, khách sạn, nhà hàng, bệnh viện, trường học, không gian cộng đồng, không gian cây xanh và những diện tích phụ trợ khác. Chẳng qua là đủ điều kiện để phục vụ đời sống con người nơi đó. Nhưng The Urban Vision không đề cập đến “căn nhà vĩnh biệt”, hay là sợ xui, thực ra “sống chỉ là tạm gửi; thác mới thực sự là về” (triết lý Phương Đông). Quy luật thiên nhiên. Lo gì?!

Đôi nét về Nam Phi (South Africa)

Nam Phi (South Africa) tên chính là Cộng Hòa Nam Phi. Nước cuối cùng phía nam Lục Địa Đen. Bờ biển dài hơn 2500Km, hòa chung giòng nước Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương nơi mũi Cape Point (Đất Mũi) với cột hải đăng (Lighthouse), mạnh nhất Nam Phi được lắp đặt 10 triệu ngọn đèn. Tầm nhìn xa tương đương 63Km, cách mũi Hảo Vọng (Cape of Good Hope) khoảng 2.3 Km, nằm phía Đại Tây Dương.



Hình lưu niệm nơi Cape Point (Đất Mũi)

Nam phi có 3 thủ đô:

- Cape Town: Thủ đô lập pháp (Legislative).
 - Pretoria: Thủ đô hành chính/Hành pháp (Administrative).
 - Bloemfontein: Thủ đô tư pháp (Judicial).
- (Tòa án tối cao-Tòa Án Hiến Pháp (Constitutional Court) lại đặt ở Johannesburg).

Dân số gần 62 triệu người (thống kê tháng 10 năm 2023, thứ 25 thế giới.

Diện tích gấp 3,7 lần Việt Nam: 1.219.912 Km² . Ngôn ngữ chính là tiếng Anh, Afrikaans và một số tiếng địa phương.

Về kinh tế, theo Liên Hiệp Quốc, Nam Phi là quốc gia có mức thu nhập loại trung bình. Sở hữu nhiều nguồn tài nguyên khoáng sản (vàng, bạc, đá quý,...); Top 50 nước giàu trên thế giới. Phân biệt giàu nghèo ngày càng tăng. Là một nước phát triển không đều, chỉ tập trung vào một số vùng như Cape Town, Port Elisabeth, Durban và Pretoria/Johannesburg.

80% dân số theo đạo Thiên Chúa. Một phần là Hồi giáo.

Nam Phi là quốc gia được FIFA chọn tổ chức Giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 19 năm 2010 và là lần đầu tiên diễn ra ở Châu Phi.

Nói đến Nam Phi chúng ta không thể bỏ qua chế độ Apartheid và Tổng thống Da màu nổi tiếng đầu tiên: Nelson Mandela, chủ tịch ANC.

Apartheid

Apartheid là một chính sách phân biệt chủng tộc, được tiến hành ở Nam Phi từ 1948 với sự thắng cử của Đảng Quốc Gia Nam Phi cho đến năm 1994. Chế độ chỉ tập trung quyền hành và lợi ích cho người da trắng. Rất bất bình đẳng với người da màu (Đen, Màu, Ấn Độ).

Apartheid gây ra sự phản kháng và bạo lực mạnh mẽ trong nước, đồng thời làm quốc tế thực hiện cấm vận vũ khí và thương mại lâu dài đối với Nam Phi. Từ những năm 1950, một loạt các cuộc nổi dậy và phản đối đã được đáp trả bằng việc cấm đoán và bỏ tù các nhà lãnh đạo chống phân biệt chủng tộc. Khi tình trạng bất ổn lan rộng và trở nên căng thẳng hơn, hoạt động quân sự tiếp tục leo thang, các tổ chức nhà nước đã đáp trả bằng đàn áp và bạo lực. Cùng với các biện pháp trừng phạt được cộng đồng quốc tế áp dụng cho Nam Phi, điều này đã làm cho chính phủ ngày càng khó khăn để duy trì chế độ. Cải cách phân biệt chủng tộc trong những năm 1980 đã không dập tắt nổi sự chống đối, và vào năm 1990 tổng thống Federik Willem de Klerk bắt đầu đàm phán để chấm dứt phân biệt chủng tộc, mà đỉnh cao là cuộc bầu cử dân chủ Đa sắc tộc vào năm 1994,

với chiến thắng của ANC (Đại Hội Dân Tộc Phi), do Nelson Mandela lãnh đạo.

Đại Hội Dân tộc Phi (ANC: African National Congress) Và Nelson Mandela

ANC được thành lập từ năm 1912 để đấu tranh quyền lợi cho người da đen ở Nam Phi. Năm 1961, ANC bị chính quyền Apartheid cấm hoạt động. Ba năm sau, 1964, lãnh đạo ANC lúc bấy giờ, Nelson Mandela bị bắt giam và nhận án tù chung thân vì những hoạt động vũ trang chống chính phủ. (Notes: Do chủ trương bất bạo động của ANC không hiệu quả, buộc họ phải chuyển qua bạo động!)

Nhưng ngày 11-02-1990, sau 27 năm ngồi tù (18 năm ở đảo Robben, cách Cape Town khoảng 7 Km²), Nelson Mandela được trả tự do. Năm 1991, chế độ Apartheid bị xóa bỏ.



TT Nelson Mandela

Ngày 27-4-1994, cuộc bầu cử đa sắc tộc được tổ chức lần đầu tiên ở Nam Phi, ANC chiếm đa số phiếu bầu. Nelson Mandela nhận chức Tổng thống Nam Phi ngày 10-5-1994.

Tổng thống Nelson Mandela (1918-2013)

Từ Đấu tranh đến 27 năm Ngồi tù; rồi làm Tổng thống; làm Người nổi tiếng: “I am Prepared to Die” “Tôi sẵn sàng chết cho lý tưởng”.

Nelson Mandela không chỉ đấu tranh cho người Da Đen, đồng hương của ông, không chỉ đấu tranh cho Nam Phi, quê hương ông mà ông đấu tranh cho sự bình đẳng của Nhân loại.

“I have fought against white domination and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in

which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die."

Được tôn vinh

Mandela đã nhận được nhiều giải thưởng của Nam Phi, nước ngoài và quốc tế, trong đó có Giải Nobel Hòa Bình năm 1993 (cùng với Federick Willem de Klerk)

- Vào ngày 31 tháng 3 năm 2004, Quảng trường Sandton ở Johannesburg được đổi tên thành Quảng trường Nelson Mandela, sau khi người ta dựng bức tượng Nelson Mandela cao 6 mét ở quảng trường để vinh danh nguyên thủ Nam Phi của mình.
- Vào ngày 29 tháng 8 năm 2007, một bức tượng Nelson Mandela được khánh thành tại Quảng trường Nghị viện ở Luân Đôn.
- Vào ngày 27 tháng 8 năm 2008, một bức tượng của Nelson Mandela được khánh thành tại Trại cải tạo Drakenstein Groot giữa Paarl và Franshhoek trên đường R301, gần Cape Town. Trước đây có tên Victor Verster, đây là nơi Mandela trải qua những năm cuối cùng trong thời gian 27 năm ở tù, khi ông và các đồng đội ở ANC đã thương thảo với chính quyền Apartheid về những điều khoản để ông được tự do và bản chất của nước Nam Phi mới. Bức tượng được đặt ngay nơi Mandela đặt bước đi đầu tiên với tư thế một người tự do. Ngay bên ngoài cổng tù.
- Sau Trận động đất Loma Prieta năm 1989 phá hủy phần Cầu cạn đường Cypress của Xa lộ Nimitz tại Oakland, California, thành phố đã đổi tên con đường này và đặt tên là Mandela Parkway.
- Tại Leicester, nước Anh, có một Công viên Nelson Mandela với khẩu hiệu "Nam Phi thuộc về tất cả những ai sống tại đó, dù Trắng hay Đen".



- Chiến sĩ giải phóng Nam Phi Nelson Mandela trên con tem kỷ niệm của Liên Xô năm 1988
- Theo một bài viết trên tạp chí Newsweek, "Mandela đã có được một vị trí bất khả xâm phạm khi nhắc đến Nam Phi. Ông là nhà giải phóng dân tộc, vị cứu tinh, là Washington và Lincoln hòa lại làm một".
- Tháng 11 năm 2009, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông báo ngày sinh của Mandela, 18 tháng 7 (Sinh nhật ông), sẽ được gọi là "Ngày Mandela" để ghi nhớ sự đóng góp của ông vào nền tự do của thế giới.

Huân huy chương

- Được Nữ Hoàng Elizabeth II trao Huân chương Công lao và Baliff Grand Cross của Huân chương Thánh John,
- Huân chương Tự do Tổng thống của George W. Bush.
- Tháng 7 năm 2004, thành phố Johannesburg trao tặng danh hiệu cao nhất cho Mandela sự tự do của thành phố tại buổi lễ ở Orlando, Soweto.
- Ông cũng thường nhận được sự tán dương khi đi ra nước ngoài. Trong chuyến thăm Canada năm 1998, 45.000 học sinh đã chào đón ông khi ông có bài phát biểu tại SkyDome, Toronto.

- Vào năm 2001, ông là người còn sống đầu tiên trở thành Công dân danh dự Canada (người nhận danh hiệu duy nhất trước đó là Raoul Wallenberg sau khi đã mất).
- Khi còn ở Canada, ông cũng nhận Huân chương Canada, là một trong số ít người nước ngoài nhận được huân chương này.
- Năm 1981, ông được trao Giải Bruno Kreisky.
- Năm 1988, ông đoạt Giải thưởng Sakharov của Nghị viện Châu Âu và Giải Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc.
- Năm 1990 ông nhận được Giải thưởng Bharat Ratna của chính phủ Ấn Độ và là người cuối cùng nhận được Giải thưởng hòa bình Lenin của Liên Xô.
- Vào năm 1992 ông được nhận Giải thưởng Hòa bình Atatürk của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông đã từ chối giải thưởng vì cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ lúc đó đang vi phạm nhân quyền, nhưng đến năm 1999 thì chấp nhận giải thưởng
- Vào năm 1992 ông nhận được Nishan -e-Pakistan, giải thưởng phục vụ cộng đồng cao nhất của Pakistan.
- Năm 2004, ông được trao Giải Ý thức Toàn cầu của Câu lạc bộ Budapest.

Bài hát ca ngợi

Nhiều nghệ sĩ đã viết bài hát và nhạc về Mandela. Một trong những nhóm nổi tiếng nhất là The Specials đã thu âm bài hát "Free Nelson Mandela" vào năm 1983.

Stevie Wonder viết bài hát đã đoạt giải Oscar "I Just Called to Say I Love You" cho Mandela.

Vào năm 1985, album Nelson Mandela của Youssou N'Youssou N'Dour là bản phát hành đầu tiên tại Mỹ của ca sĩ người Senegal này.

Năm 1988, một buổi hòa nhạc Kỷ niệm ngày sinh lần thứ 70 của Mandela đã diễn ra tại Sân vận động Wembley ở Luân Đôn là trung tâm của phong trào chống chủ nghĩa apartheid, tại đó nhiều ca sĩ đã góp tiếng nói ủng hộ Mandela. Jerry Dammers, tác giả của bài hát Nelson Mandela, là một thành viên trong ban tổ chức. Simple Minds đã thu âm bài hát "Mandela Day" dành cho buổi hòa nhạc, Santana đã thu âm bản giao hưởng "Mandela", Tracy Chapman trình diễn bài "Freedom Now", dành tặng cho Mandela và phát hành album Crossroads, Salif Keita đến từ Mali, có chơi ở buổi hòa nhạc, sau này có đến thăm Nam Phi và năm 1995 thu âm bài hát "Mandela" trong album Folon.

Tại Nam Phi, "Asimbonanga (Mandela)" ("Chúng tôi chưa thấy ông") trở thành một trong những bài hát nổi tiếng nhất của Johnny Clegg, xuất hiện trong album Third World Child năm 1987. Hugh Masekela, khi đó đang lưu vong ở Anh, đã hát bài "Bring Him Back Home (Nelson Mandela)" vào năm 1987. Bài hát "Black President" vào năm 1989 của Brenda Fassie, cũng dành tặng Mandela, trở nên cực kỳ nổi tiếng dù nó bị cấm tại Nam Phi. Nhạc sĩ nhạc reggae người Nigeria Majek Fashek đã phát hành đĩa đơn, "Free Mandela" vào năm 1992, đưa ông thành một trong nhiều nghệ sĩ Nigeria phát hành bài hát liên quan đến phong trào chống chủ nghĩa apartheid và đến Mandela.

Vào năm 1990, ban nhạc rock ở Hồng Kông Beyond đã ra mắt bài hát tiếng Quảng Đông nổi tiếng, "Days of Glory". Bài hát với chủ đề chống chủ nghĩa apartheid đã nhắc đến cuộc đấu tranh anh hùng của Mandela vì sự công bằng sắc tộc. Nhóm Ladysmith Black Mambazo đã đi cùng với Mandela tới buổi trao Giải Nobel Hòa bình tại Oslo, Na Uy vào năm 1993, và trình diễn trong buổi nhậm chức năm 1994. Vào năm 2003, Mandela đồng ý đưa tên tuổi của ông vào chiến dịch 46664 chống lại căn bệnh AIDS, đặt theo số tù của ông. Nhiều nhạc sĩ nổi tiếng đã trình diễn trong các buổi hòa nhạc.

Sơ lược tiểu sử của Mandela đã được chiếu trong bản video nhạc "If Everyone Cared" của Nickelback vào năm 2006. Bài hát "Turn This

World Around" của Raffi dựa trên bài diễn văn của Mandela khi ông giải thích thế giới cần phải "xoay vòng, vì những đứa trẻ" Một buổi hòa nhạc kỷ niệm 90 năm ngày sinh của Mandela đã diễn ra tại Hyde Park, Luân Đôn ngày 27 tháng 6 năm 2008.

Sách tiểu sử đã xuất bản

Tự truyện của Mandela, Long Walk to Freedom, được xuất bản vào năm 1994. Mandela đã bắt đầu viết cuốn sách này một cách bí mật khi ở trong tù. Trong quyển sách này Mandela không tiết lộ điều gì về sự đồng lõa của F.W.de Klerk trong những vụ bạo lực xảy ra vào thập niên 80 và 90, hay vai trò của bà vợ cũ Winnie Mandela trong những vụ tẩm máu đó. Tuy nhiên, ông sau này có cộng tác cùng với bạn ông, nhà báo Anthony Sampson bàn luận về các vấn đề này trong Mandela: The Authorised Biography.

Điện ảnh và truyền hình

Bộ phim Mandela and De Klerk kể lại câu chuyện phỏng thích Mandela. Mandela do Sidney Poitier đóng vai. Goodbye Bafama, một bộ phim phóng sự nói về cuộc đời của Mandela, ra mắt tại liên hoan phim Berlin ngày 11 tháng 2 năm 2007. Bộ phim có diễn viên Dennis Haysbert đóng vai Mandela và diễn tả tình bạn trong tù giữa Mandela và James Gregory.

Trong loạt chương trình truyền hình Mỹ The Cosby Show cháu nội của Cliff và Claire Huxtable được đặt theo tên của Nelson và Winnie để tôn vinh Mandela và bà vợ khi đó của ông Winnie.

Trong cảnh cuối năm 1992 bộ phim Malcolm X, Mandela – vừa được phóng thích sau 27 năm ở tù – đóng vai thầy giáo trong một lớp học Soweto. Ông nhắc lại một phần bài diễn văn nổi tiếng nhất của Malcolm X, trong đó có câu: "Chúng ta sinh ra trên Trái Đất với quyền làm người, phải được tôn trọng như một con người, được trao những quyền của một con người trong xã hội này, trên Trái Đất này, vào ngày này, điều chúng ta muốn đưa thành hiện thực..." Đoạn cuối nổi tiếng

của câu đó là "bằng bất cứ giá nào." Mandela đã thông báo với đạo diễn Spike Lee rằng ông không thể đọc câu này trước máy quay vì sợ chính quyền apartheid sẽ dùng nó chống lại ông. Lee đã rất biết ơn, và những giây cuối cùng của bộ phim là đoạn phim trắng đen của chính Malcolm X đọc câu này.

*Mandela và đội trưởng Springboks, Francois Pienaar, là chủ đề của cuốn sách năm 2008 của John Carlin, *Playing the Enemy: Nelson Mandela and the Game that Made a Nation*, trong đó nhấn mạnh vai trò của chiến thắng trong Giải rugby vô địch thế giới 1995 tại Nam Phi thời hậu apartheid. Carlin bán quyền làm phim cho Morgan Freeman. Bộ phim này, có tên *Invictus*, được đạo diễn bởi Clint Eastwood, trong đó Freeman đóng vai Nelson Mandela và Matt Damon vai Pienaar.*

Tượng đài

Vật tưởng niệm Nelson Mandela



Tượng Mandela ở Quảng trường Nghị viện, Luân Đôn.



Khu vườn Nelson Mandela ở Leeds



Cầu Nelson Mandela ở Johannesburg

Vào ngày 30 tháng 4 năm 2001, Khu vườn Nelson Mandela ở Quảng trường Thiên niên kỷ, Leeds đã chính thức khai trương và Nelson Mandela được tặng giải “sự tự do của thành phố” và được tặng một 'con cú vàng' (biểu tượng của Leeds) làm kỷ niệm. 5000 người đến dự.

Vào ngày 31 tháng 3 năm 2004, Quảng trường Sandton ở Johannesburg được đổi tên thành Quảng trường Nelson Mandela, sau khi người ta dựng bức tượng ông cao 6 mét ở quảng trường để vinh danh nguyên thủ Nam Phi của mình.

Con người can đảm, trau chuốt và vinh quang đó là ai

Nelson Mandela chào đời ngày 18 tháng 7 năm 1918, trong một gia đình dân tộc Xhosa, thuộc dòng dõi quý tộc Thembu ở làng Mvezo, Umtata, Liên Minh Nam Phi.

Từ trần vào ngày 5 tháng 12 năm 2013 tại thành phố Johannesburg, hưởng thọ 95 tuổi.

Ông học luật tại Đại học Fort Hare và Đại học Witwatersrand, trước khi hành nghề luật sư tại Johannesburg

Cuối năm thứ nhất, Mandela tham gia vào vụ tẩy chay của Hội Sinh Viên nhằm chống lại quy định của trường đại học, và buộc phải rời trường Fort Hare. Sau này, lúc ở trong tù, Mandela đã học bằng Cử Nhân Luật Chương trình đào tạo từ xa của Đại học Luân Đôn.

Mandela thụ án 27 năm trong ba nhà tù, lần lượt ở Đảo Robben, Nhà tù Pollsmoor và Nhà tù Victor Verster.

Trích kết thúc bài phát biểu tự bào chữa của lãnh tụ Nelson Mandela trong “Rivonia Trial” (Phiên tòa Rivonia) của chính quyền Apartheid, ngày 20 tháng 4 năm 1964, tại Pretoria:

"Tôi cống hiến cả đời tôi cho sự nghiệp đấu tranh của người dân châu Phi. Tôi đã chiến đấu chống lại sự thống trị của người da trắng, và tôi cũng chiến đấu chống lại sự thống trị của người da đen. Tôi yêu mến lý tưởng về một xã hội dân chủ và tự do trong đó mọi người dân sống với

nhau hòa thuận và bình đẳng. Đó là lý tưởng mà tôi hy vọng sẽ sống vì nó và đạt được nó. Nhưng nếu cần, tôi cũng sẵn sàng chết vì lý tưởng đó."

(In conclusion I wish to quote my own words during my trial in 1964. They are true today as they were then:

'I have fought against white domination and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die.)

Vào ngày được phóng thích, Mandela đã có một bài diễn văn gửi đến toàn quốc. Ông tuyên bố cam kết hòa bình và hòa giải với những người da trắng thiểu số trong nước, nhưng nói rõ rằng cuộc đấu tranh vũ trang của ANC vẫn chưa chấm dứt khi ông nói "phương sách đấu tranh vũ trang vào năm 1960 khi chúng tôi hình thành phái quân sự trong ANC đơn thuần là hành động tự vệ chống lại sự tàn bạo của chủ nghĩa apartheid. Các yếu tố đưa đến cuộc đấu tranh vũ trang đến nay vẫn hiển diện. Chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải tiếp tục. Chúng tôi bày tỏ hy vọng một không khí có lợi cho một cuộc thương lượng sẽ sớm được tạo ra, để nhu cầu đấu tranh vũ trang không còn nữa."

Câu nói trích diễn văn lãnh tụ Nelson Mandela ở Cape Town khi vừa được trả tự do, ngày 11 tháng 02 năm 1990. "Nelson Mandela's address to Rally in Cape Town on his Release from Prison". Ông cũng nói rằng tập trung chính của ông là mang lại hòa bình cho những người da đen đa số và cho họ quyền bỏ phiếu trong những cuộc bầu cử cấp quốc gia lần địa phương.

Trong buổi diễn văn kỷ niệm sinh nhật của mình, Mandela kêu gọi những người giàu hãy giúp đỡ người nghèo trên khắp thế giới.

Tội phạm tiếp tục là một vấn đề lớn tại Nam Phi. Theo một cuộc điều tra cho giai đoạn 1998–2000 do Liên Hiệp Quốc tiến hành, Nam Phi được xếp ‘hạng thứ hai’ về các vụ tấn công và giết người (bằng tất cả phương tiện) trên đầu người, ngoài ra nước này cũng bị xếp hạng thứ hai về các vụ hãm hiếp và số một về số vụ hãm hiếp trên đầu người. Tổng tội phạm trên đầu người đứng thứ mười trên tổng số sáu mươi quốc gia được nghiên cứu. Vì thế tình trạng tội phạm đã có ảnh hưởng trên xã hội: nhiều người giàu có tại Nam Phi đã chuyển vào sống tại các khu an ninh cao, rời những quận kinh doanh tại một số thành phố có tỷ lệ tội phạm cao. Hiệu ứng này thấy rõ nhất tại Johannesburg, dù khuynh hướng này cũng dễ dàng nhận thấy tại các thành phố khác. Nhiều người di cư khỏi Nam Phi cũng bình luận rằng tội ác là một lý do chính thúc đẩy họ ra đi.

Do vậy, hiện nay an ninh vẫn chưa ổn định, chưa an toàn cho khách du lịch ở nhiều nơi, nhất là những vùng hẻo lánh. Đi theo đoàn với hướng dẫn viên địa phương là lựa chọn cần thiết. Hướng dẫn viên nhà dân kỹ:

- Không nên ra khỏi khách sạn một mình sau 19h00, đặc biệt là ở Johannesburg!
- Không đưa hộ chiếu hoặc bóp, ví cho người khác kiểm tra, vì có thể kẻ cướp giả danh cảnh sát để lấy đồ du khách.
- Không nên đeo các tư trang mắc tiền.
- Không nên chụp hình, quay phim kẻ lang thang thường thấy ven đường, để tránh gặp rắc rối.



Tháng giêng năm 2024 (Cuối năm Quý Mão-17 tết Nhâm Thìn)
(Còn tiếp)